

Vandring for alle

8 dage

Vandring med god tid

# Algarve

26. april – 3. maj 2025.

## På kanten af Europa

Det store Atlanterhav – smukt, blåt, endeløst. Engang har nysgerrige og eventyrlsne mennesker set det samme og undret sig: ”Hvad mon der er at opdage bag den horisont?”

Mange sejlede ud – ja, igennem hele 1400-tallet gjorde de opdagelser og erobringer over hele kloden og Portugal til en stenrig koloni- og handelssupermagt. Den tid er forbi, men historien er synlig og havet er lige så dragende og fascinerende som dengang.

De ufatteligt mange spor fra Portugals lange og begivenhedsrige historie skal vi opleve: Romernes indflydelse, Maurernes tilstedeværelse, havne for opdagelsesrejser, kolonitidens søfarts- og internationale handelsboom, slavernes historie m.m. De politiske, økonomiske og kulturelle centre har skiftet meget i tidens løb og eksempelvis besøger vi to byer, som har været hovedstæder.

Selvfølgelig er Algarve også kendt for sine dejlige strande – og det kan man godt forstå. Fra de mindste i kløfternes bund til brede sandbælter med stor vidde. Man overraskes gang på gang over skønheden og den maleriske kulisse, der danner bagtæppet for havet.



## Det skal vi opleve:

Vi skal vandre nogle fantastiske ture på kanten af dette hav: På plateauet, oppe på de stejle klipper, hvor dværgagtig vegetation har fået fat. Vi får den storslåede udsigt med blå bølger så langt øjet rækker. Vinden tager fat i håret, men fører også dejlige dufte fra vilde krydderurter med sig – ligesom unggule om efteråret, ses på ”flyveøvelser” inden den store rejse længere mod syd.

Der er 2 naturparker i Algarve, og dem skal vi naturligvis besøge: Den ene med et rigt fugleliv og saltindvinding i et gigantisk område med marskenge, småøer og kanaler. Tidevandet kommer ind og bringer næring til utallige fuglearter. Når vi vandrer her, kan det være en god ide med en kikkert.

Den anden er helt ude vestpå, der hvor Europa slutter og næste stop mod vest hedder Amerika. Det er et stort, fladt og øde område, også her med stejle klinter og med sparsom og nøjsom vegetation. Kun de barske og hårdføre arter kan overleve her.



Men vi skal også vandre inde i landet, for hvor kommer de afgrøder fra, som vi nyder til måltiderne? Undervejs ser vi også, at der er for nyligt er høstet af korkegen, vi passerer små beboelser med blomster og nyttehaver, samt hører fårenes klokker fra bjergsiden.

Vi besøger seværdige byer, som på hver deres måde har spor fra tidligere tiders civilisationer og som også ”fortæller” om hvordan liv leves i dag.

Vi skal ”Smage på Portugal” lige fra deres specialiteter til den lokale kost og selvfølgelig deres vine.

På køreturene rundt i Algarve får vi også et billede af landskaber med nyplantede vinmarker, gamle olivenlunde, områder med maki og tætte skove med eukalyptus, korkeg og kastanjer.

Tidspunktet for denne tur er velvalgt. Forårsregnen er slut, men har givet nyt liv til alt, så foråret er i fuldt flor. Endvidere er sommervarmen endnu ikke kommet, så vi får behagelige temperaturer til vores vandringer.

## Her skal vi bo

Albufeira ligger med sine hvidkalkede huse ud til en dejlig beskyttet strand. Også her har romere, maurere, korsriddere levet og sat spor. I dag er en stor del af bymidten gågader – også i den ældste del, hvor flere huse stadig har de oprindelige maurerbuer. Her er et sprudlende liv med forretninger, spisesteder og barer. Albufeira er Algarves turisthovedstad og summer af smilende lokale og glade turister.



## Hotel Cerro Mar Atlantico

Hotellet ligger fantastisk godt i Albufeira. Vi bor både tæt på centrum, strand og marina – har kort til det hele – og dog ligger det tilpas langt væk fra centrum og trafik, så her er ganske fredeligt. Og ikke mindst ligger det hævet over byen, så der er en vidunderlig udsigt over by og hav fra balkonen. Naturligvis er der også et dejligt poolområde, bar og restaurant. Opholdet er med morgenmad.

Se mere om hotellet [HER](#).



## Vandrefakta:

Algarve har meget at byde på og vi kommer rundt i store dele af området i egen bus. Vandreturene byder ikke på så mange højdemeter, og da vi giver os god tid på turene, så kan de fleste, der gerne vil opleve naturen på tættest hold, være med. Underlaget er dog nogle steder ujævnt. Men har man sin almindelige gode kondition, styrke, balance og bevægelighed i behold, kan man sagtens deltage på vandreturene.

Ruterne går enkelte steder lidt stejlt opad eller nedad på sten, klipper og gamle æselstier. Det kan være udfordrende! Her kan være glat, specielt hvis der er vådt! Så godt og kraftigt fodtøj med ankelstøtte og en kraftig sål med gode slidbaner anbefales. En vandrestav eller 2 kan også være en god ide. Turene foregår i moderat tempo.

Sammenlignet med vores andre flyture i samarbejdet med Bravo Tours har denne tur de færreste ”vandredfordringer.” Det går ikke så meget op og ned, og underlaget er – for det meste – ganske plant, så vi kan kigge op under vandringerne.

Vi har dog mulighed for at foretage ændringer i forhold til vandringernes længde, da vi nogle dage møder bussen undervejs.

Derudover har vi lagt andre besøg ind (er incl. i prisen), da Algarve har så meget at byde på. Men der er selvfølgelig også tid til at nyde vores hotel og by, hinanden, klimaet og vandet.

Gunvor og Thorbjørn Dons er vandreguides på denne rejse. Se mere om dem [HER](#).

## Rejsefakta:

- \* Naturoplevelser i verdensklasse.
- \* Maximum 21 deltagere.
- \* Klar besked om vandringerne.
- \* 5 vandredage + 1 fridag.
- \* Egen bus til rådighed hele dagen.
- \* Erfarne danske rejse- og vandreguides.
- \* Vi kommer rundt i store dele af Algarve.
- \* Omhyggeligt udvalgte spisesteder.
- \* Områdets vigtigste attraktioner besøges.
- \* Vi udvikler selv alle vores rejser.

## For yderligere oplysninger kontakt:



[mail@vandringforalle.dk](mailto:mail@vandringforalle.dk)  
+45 21 78 27 40  
[www.vandringforalle.dk](http://www.vandringforalle.dk)

**Pris: 26/4 – 3/5: Pris pr. person 1 uge: Kr. 13.100,-  
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.900,-**

**Tilmelding: Bravo Tours: 96 27 37 77  
eller elektronisk: [KLIK HER](#)**

## Prisen inkluderer:

- \* Fly/Billund / Kastrup – Algarve (Faro.)  
og transfer lufthavn – hotel
- \* Ophold på Hotel Cerro Mar Atlantico på delt dobbeltværelse med morgenmad
- \* Velkomstmøde og velkomstmiddag dag 1 \*
- \* Al transport på udflugtsdagene iflg. programmet
- \* Alle entréer til besøg ifølge programmet.
- \* Frokost dag 3: ”Smag på Portugal.” \*
- \* Frokost på lokale restauranter dag 2 \* og 5 \*
- \* Madpakker / picnic dag 4 og 7
- \* Vinsmagning dag 5
- \* Farvelmiddag sidste aften
- \* Danske rejse- og vandreledere på hele turen
- \* Olie tillæg
- \* Bidrag til rejsegarantifonden
- \* \* dag 1, 2, 3 og 5 betyder incl. drikevarer.

## Mulige tilkøb, pris pr. person:

- \* Afbestillingsforsikring: 275 / 385 kr.
- \* Årsrejseforsikring: 369 / 459 kr.
- \* Prissikring: 149 kr.
- \* Mad ombord på flyet Kr. 220 t/r (hvis muligt)

## Der tages forbehold for ændringer

## Teknisk arrangør af rejsen: Bravo Tours

## Dag 1:

Vi flyver fra Billund og Kastrup til lufthavnen i Faro midt på Portugals Atlanterhavskyst. Efter en transfer på ca. 45 min. til hotellet og indkvartering mødes vi til et velkomstmøde med vores danske vandreguides, der vil være med på hele turen. Hvis tiden er til det går vi en tur rundt i Albufeira. Om aftenen er der fællesspisning for alle. (Incl.)



Vi ankommer på forskellige tidspunkter fra Billund og Kastrup, så derfor bliver rundturen i Albufeira ”gruppevis”. For ”jyderne” bliver turen på ankomstdagen – for ”Sjællænderne” den efterfølgende dag, når vi kommer hjem fra tur. Det er rart lige at orienterer sig, så byen kan bruges i ugen, der kommer. Vi går først til havnen, hvor udflugtsskibene sejler fra og derefter til selve byen med strand, barer, restauranter, butikker m.v.

-/ -/A

## Dag 2: På kanten: Sydkysten 1.

Heldagstur i ”De 7 hængende dale”. I dag begynder vi vores vandring på én af Portugals kønneste klippekyster. Vi skal vandre på klipperne med stor udsigt til Atlanterhavet. I dag er underlaget grus, klippe, klippeblokke og det skal vi måske lige vænne os til – men det gælder ikke for udsigterne: Dem kan vi ikke få nok af!

Havet under os og udsyn til skiftende okkerfarvede klippeformationer er formidable – og det karakteristiske naturfænomen ”sink holes” på denne strækning vidner om vandets gradvise nedbrydning af de sand- og kalkholdige klipper.



Slugter med små afskærmede sandstrande er eldorado for kajak- og padlesejlere, som fra havsiden tager på opdagelse i grotter og huler under os.

8,5 km. med 175 m. op / 200 m. ned.

Hvor vandreturen slutter, indtager vi vores mad på en skøn restaurant på stranden. I læ af klippevægge og til bølgenes stille melodi skal vi smage på, hvad fiskerne i dag har fanget. Dagens menu: Friske råvarer og lækker tilberedning.

Efter maden tager vi bussen ind i landet. Engang var Silves en stor havneby (via floden Arade) - i dag lever byen primært af dyrkning af appelsiner og citroner, samt turisme. En helt fantastisk historie har udspillet sig her igennem tiderne – og det kan ses. En hel særlig atmosfære præger den gamle bydel i Silves: Stejle og smalle brolagte gader, kønne små pladser med skygge under blåregn og appelsintræer og ikke mindst Castelo de Silves – den gigantiske borg, der troner højt over byen. Vi bliver sat af bussen og går igennem byen op til borgen.

Romerne satte deres præg på byen, men det var under Maurernes herredømme at både borg og by voksede sig rig og mægtig. Her var centrum for en blomstrende kultur og i en periode hovedstad. Senere kom korsfarende og erobrede byen. Borgen blev udvidet med ekstra mure og tårne – og står endnu i dag som et gigantisk bygningsværk.

M/F/-



## Dag 3: Naturparken Ria Formosa

Heldagstur. Ved indflyvningen til lufthavnen ved Faro var nogen måske så heldige at kunne se ned på et gigantisk område med marskenge, saltindvindingsanlæg, kanaler og småøer. I denne enestående naturpark vandrer vi i dag.

Det næringsholdige og lune vand giver gode levevilkår for muslinger, rejer og småfisk og fungerer som spisekammer for eksempelvis hejrearter, stylvølber og flamingo. På turen gennem området passerer vi store bassin anlæg med saltindvinding på forskellige stadier og vide udsigter til digerne, der afgrænser lagunen mod havet. En kikkert er god at have med på denne vandredag. Vi vandrer på grusvej og bræddestier og ser, hvordan tidevandet ”arbejder” i henholdsvis ebbe og flod. Fuglelivet er mangfoldigt, krabber og kryb dukker frem – ja selv spor fra odderen kan vi måske se.

8 meget flade km. Kan klares i sandaler.

Også mad og drikke afspejler kultur og traditioner, derfor skal vi ”Smage på Portugal”.

Dagens måltid vil bogstavelig talt byde på smagsprøver af lokalt dyrkede råvarer og tilberedning, som portugiserne selv gerne vil have det. Og der er selvfølgelig tilhørende portugisisk vin. Hvad ved vi f.eks. om johannesbrødfrugter? Hvad er

det særlige ved den perlende ”Vinho Verde”? Hvordan mon portugisernes nationalret ”Bacalhau” tilberedes her? Måske vil denne introduktion give lyst og mod til at afprøve flere dejlige lokale retter.



Restauranten drives af hele familien med sønnen som dagens vært og med blandt andre mor i køkkenet..

M/F/-

#### **Dag 4: På kanten: Vestkysten: Naturpark Vicentina**

Heldagstur. I dag tager vi mod vest til endnu et seværdigt område, nemlig Algarves anden naturpark, Vicentina. Vi starter vandringen et stykke inde i landet for at få en oplevelse af den spændende vegetation, der både overrasker i farver og dufte. Klimaet, klippegrunden og den afsides beliggenhed gør, at de lave og dværgagtige planter har specielle betingelser – og især i foråret viser de sig fra sin mest farverige side. Området er fra 1988 udlagt til naturpark og er en meget vigtig yngleplads for bl.a. høgeørne, hvide storke og fiskehejrer.



En høj obelisk rejser sig: Torre del Aspa – men lige så imponerende er udsigten. Igen en anderledes kyst her ved Europas syd-vestligste kant. Vi kan se rigtig langt og helt ude i horisonten ligger et fyrtårn, der siden 1400 tallet har været landkending for skibene, der vendte hjem fra den store nye verden. Her finder vi den sagnomspundne klippe Cabo de Sao Vicente, Europas syd-vestligste punkt, som man i middelalderen kaldte ”Verdens Ende”. Her ligger også en ”pølsevogn”, der reklamerer med: ”Sidste pølse før Amerika!”

*11 km. med 100 m. op / 100 m. ned.*

Hvor vandringen slutter spiser vi de medbragte madpakker / laver picnic.

Herefter kører vi ud på halvøen syd for Sagres i nærheden, hvor Henrik Søfareren byggede en fæstning, et skibsværft og en søfartsskole. Herfra kunne han sende skibe og besætninger ud i det ukendte – og herfra modtog han de hjemvendte, som havde opdaget bl.a. de Kanariske Øer og det vestlige Afrika.



Tilbage fra 1400-tallet er det enorme vindkompass af natursten. Murene, som omkranser det store område, er fra 1600-tallet. Det er fascinerende at gå og forestille sig de tungt lastede skibe passere forbi på vej til Lagos eller Lissabon. Senere er flere store og voldsomme søslag udkæmpet på havet nedenfor – nu er her smukt og fredeligt. Området hører med som en del af naturparken.

M/F/-

#### **Dag 5: På toppen.**

Heldagstur. I dag skal vi ind i det bjergrige område – op til Algarves højeste punkt Foia, som ligger i 900 meters højde. Men inden vi starter ud, skal vi lige indenfor i et par butikker, så vi kan se, hvad de lokale kunsthåndværkere har at byde på. Heroppe kan det blæse temmelig meget, men så snart vi får begyndt dagens vandring, kommer vi i læ og kan nyde det smukke landskab og havet langt ude i horisonten.

Her bor stadig portugisiske landbrugere med deres dyrehold af får, geder og køer. Landskabet byder på opdyrkede terrasser, korkege, som stadig høstes, kastanjer og jordbærtræer, hvis frugter anvendes til brændevin.

Nogle steder går vi igennem indhegninger, hvor fåreflokke græsser, andre strækninger på vej gennem eukalyptus- og korkegskov. Vi passerer små bebyggelser med frodige haver og et lille vandfald.



Vi afrunder vandringen med en bytur rundt i den maleriske bjergby Monchique, hvor vi også skal have lokal mad på en gammel restaurant, der indretningsmæssigt er en oplevelse i sig selv.

8 km. med 500 m. ned / 50 m. op.

Herefter tager vi bussen nedad mod kysten igen. Men eet sted er vi simpelthen nød til at holde ind! I et område på størrelse med 2 fodboldbaner yngler over 100 storkepar. Deres reder er bygget højt og lavt og der er et leben! Virkelig et særsyn – for os danskere i alle tilfælde.



I Algarve har man dyrket vin siden oldtiden. Vi besøger en driftig moderne vingård og får rundvisning med dansktalende guide. Efterfølgende skal vi smage på vinene samt tapas.

M/F/-

## Dag 6: Fridag.

Dagen er til egen disposition, hvor man kan gøre, som man vil. Man kan tage med på en af Bravo Tours udflugter, tage på udflugt med et af de utallige skibe fra havnen og se den pragtfulde kyst fra vandet eller noget helt tredje. Bravo Tours guider på stedet er behjælpelige med supplerende oplysninger.

M/-/-

## Dag 7: På kanten: Sydcoast 2.

Heldagstur. Vi skal med bussen ud til én af små hvide byer, hvor vores sidste vandring begynder. Der venter endnu en spektakulær kystvandring, som afveksles med strækninger, hvor vi går igennem små kystbyer. Vi går oppe blandt selvsåede figentræer og kæmpefennikel og nyder de okkerfarvede sandstedsklipper. Fugle, der har reder i de porøse klippevægge, flyver ud over havet i jagten på mad. En kort strækning er der anlagt plankesti for at beskytte fugleliv og plantevækst.



Vi går frem mod fyrtårnet i det fjerne til den mest berømte og smukke attraktion Ponta da Piedade, forbjerget, der beskytter Lagosbugten. Her er et net af stier som fører til udsigtspunkter, hvor naturens egne "skulpturer" kan nydes i forskellige vinkler og skiftende lys.

13,5 km. 200 m. op / 200 m. ned.

Vi kører til Lagos, og bliver sat af i centrum tæt på byens seværdigheder. Eftermiddagen er til fri disposition i Lagos.

Lagos er en køn og travl by med masser af charme. Også her finder vi historie tilbage fra Maurerne med rester af bl.a. de særlige buer i fæstningsværket. Henrik Søfarer står på byens torv og "fortæller" en historie om opdagelsesrejser, handelsflådecentrum med import af Afrikas guld, sølv, elfenben – og slaver. Her er også et Slavemuseum, der er værd at besøge. Byen voksede sig større og rigere, der blev bygget flere fæstningsværker – men blev i 1755 ramt af jordskælv og delvist ødelagt. Byens kerne består i dag af bygninger fra 17 – og 1800-tallet. Om aftenen er der fællesspisning for alle

M/F/A



**Dag 8:** En uge "På kanten af Europa" er slut – vi flyver hjem!

M/-/-

